



KUIFJE

28

LIJFBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR



Wilhelms van Nassouwe
Ben ick van Duytschen bloet
Het Vaderlandt ghetrouwe
Blyf ick tot in den doot!
Eer Prince van Orangiën
Ben ick vrij onverveert,
Den Coninck van Hispangiën
Heb ick altijd gheëert.

In Godes vrees te leven
+ Heb ick altijd getracht,
Daarom ben ick verdreven
van landt en lyjd gebracht
:Maar God zal nuy regeren
als een goed instrument,
Dat ick zal wederkeeren
In mijnen regiment

Mijn schilt ende betrouwen
Syt Ghij, o Godt, mijn Heer!
Op 't so wil ick bouwen,
Verlaet mij nimmer meer
Dat ick doch vroom mach blij-
ven 't dienaer 't aller stonde,
De tyranny verdrijven,
Die mij mijn hert
doorwont.



Op 10 Juli 1584 werd in het Prinsenhof, te Delft, Willem van Oranje vermoord. Ter nagedachtenis van hem, die reeds tijdens zijn leven Vader des Vaderlands genoemd werd, publiceren we hier het Wilhelmus waarin hij verheerlijkt wordt.



ONZE BRIEVENBUS

Patrick Miessant, Tielt. — Hartelijk dank voor je brief. Om een club te stichten moet je beginnen met lid te worden van de grote familie. De voorwaarden, die reeds zo dikwijls in ons blad verschenen, werden je opgezonden. Op iedere lidkaart staat het reglement gedrukt dat door ieder lid moet worden in ere gehouden.

Maria Horten, Widoole. — Het album werd je opgezonden en wij hopen dat je het in goede orde ontving. Beste groeten ook aan al je vriendinnen, lezeressen van ons blad!

Hedwig Speliers, Diksmuide. — Het album werd je opgezonden en ik hoop, dat je er tijdens de vacantie veel plezier aan beleeft. Groeten aan alle vrienden en aan allen een « prettig verlof »!

HET EIGENAARDIG GEVAL VAN MIJNHEER VAN MEYLBEKE

Een geleerde verdwijnt... als men hem weervindt heeft hij het geheugen verloren! Waar is zijn beroemd serum gebleven? Een mysterie... Een avontuur... Dit boeiend tekenverhaal verschijnt weldra in KUIFJE!

Pierre Demol, Zuun. — In « Kuifje » nr 13 van dit jaar staat op blz. 2 heel klaar en duidelijk uitgelegd hoe je de geheime boodschappen moet oplossen. Studeer er maar eens flink aan, ik ben er van overtuigd dat het zal lukken.

Stany Glissen, Hasselt. — Alleen de lezers die rechtstreeks bij ons geabonneerd zijn ontvangen hun lidkaart gratis. De anderen betalen 10 frs. Ik heet je reeds bij voorbaat welkom, daar ik er van overtuigd ben dat je onze club alle eer zult aandoen en dat we nog vele jaren trouwe vrienden zullen blijven.

KUIFJE (weekblad). Redactie, Publiciteit: Lombardstraat, 24, Brussel. P.Ch.R. 1909.16
Uitgever-Directeur: Raymond Leblanc. —
Drukkerij: C. Van Cortenberg, Keizerstraat, 12, Brussel.

KUIFJE-HOLLAND — Goudse Singel 76-80 Rotterdam. Tel. 29502 (vijf lijnen). Giro: 199.334. Abonnementprijs: fl. 3.50 per kwartaal.

KUIFJE MET VERLOF!

Wil je KUIFJE tijdens je verlof regelmatig ontvangen, lees dit bericht:

1. De abonné's delen ons naam, adres en abonnementsnummer mede evenals het JUISTE VERLOFADRES en data van begin en einde van de verlofperiode aldaar.
2. Indien je niet geabonneerd bent en KUIFJE regelmatig wenst te ontvangen, geef ons dan het adres waar je verlof doorbrengt evenals 6 frs. in postzegels, voor ieder nummer dat je wil ontvangen.

DE AVONTUREN VAN WALTER EN HET AJAX-PAARDJE

In een oogwenk verwisselt Walter de kommen...



Smakelijk, mijnheer!

Smakelijk, jongen!



Maar wat is dat?



Servola wordt door de slaap overmand en valt voorover op de tafel...



(Wordt voortgezet.)

Sterke Jan

DOOR BOB DE MOOR

Sterke Jan is aan het hoofd van de soldaten van de heer van Kessel, vertrokken om het leger van Karel de Stoute te vervoegen. Steenardt, een aan lager wal geraakt ridder dringt intussen het kasteel binnen.

Ja, nu zullen wij mijn plan kunnen uitvoeren, Geert. Meermaals heb ik aan de heer van Kessel de hand van Veerle, zijn dochter, gevraagd. Steeds weigerde de stijfkop!... Maar nu zal ik hem dwingen mij de hand zijner dochter te geven!



Je weet dus wat ons te doen staat. Vanavond dringen wij het kasteel binnen, vermomd als pelgrims.



Ondertussen...

Ik weet niet of ik er goed aan gedaan heb Veerle en haar vader met vier oude dienstknechten achter te laten, Koen.

Er kan hen toch niets overkomen, heer Jan? De vrijbuiters zijn uitgeroeid of opgesloten en Geert is zeker uit de streek gevlucht....



Diezelfde avond... Gehuld in de wijde plooien van een monnikspij, begeven Steenardt en Geert zich op weg naar het kasteel van Kassel. Weldra staan zij voor de hoge poort...



Wie is daar?

Doe open, goede man... Wij zijn pelgrims die een onderkomen voor de nacht zoeken.



Ik zal jullie bij mijn heer brengen.



Maar pas heeft de oude poortwachter enkele schreden gezet, of daar schiet de gewapende hand van Steenardt uit de plooien van zijn pij. Zonder een kreet te slaken, zijgt de portier in elkaar...



Die zal ons geen last meer bezorgen... Komaan, nu naar de vertrekken van de slotheer. Ga jij voorop, Geert. Jij kent de weg.



...Hier is de eetzaal.

Ik hoor de stemmen van de oude en zijn dochter. Kom, wij gaan binnen.



...?? Hoe komt u hier?... Wat wenst u?



Ik wens met je dochter te trouwen, heer van Kessel... Wel, geef je eindelijk je toestemming?



STEENARDT!... Jij schurk!

Nooit zal ik toelaten dat zo'n bandiet als jij met m'n dochter huwt!

Je hebt het doodvonnis van je kind getekend!... Geert, doe je werk!





WANNEER de appelbloesem door de warme lentewind wordt meegevoerd en de lucht parfumeert, is de tijd van de zweefvluchten aangebroken.

— Daar ligt het veld, zei onze gids toen we de grote steenweg van Namen naar Nijvel afreden en een aardeweg insloegen. Het was een uitgestrekt plein met grote loodsen, een toren met een windwijzer en daarboven de stralende zon. Plotseling kwam er een witte vogel met een sierlijke boog uit de lucht en plaatste zich licht en gemakkelijk vlak vóór een loods.

— Dat is een «Schweizer», zei onze gids. Wim, daarmee mag jij de hoogte in!

Wim keek met grote ogen naar het plein en het crème- en oranjekeurig zweefvliegtuig, doch zei niets. Er was te veel te kijken en hij bereidde zich ook voor op het grote ogenblik! Wim was immers naar Temploux gekomen om er voor enkele weken te blijven en er te leren vliegen.

Een magere man met gebruint gezicht, gekleed in een over-all en met een basische muts schuin op het hoofd geplakt, bekeek de vijftienjarige Wim van onder tot boven.

— Je wilt dus vliegen, kerel?

Die magere man is Papa Evrard. Hij bekijkt de nieuwelingen, die aan zijn zorgen worden toevertrouwd, altijd met kritische blikken en zijn scherpe opmerkingen jagen de beginnelingen soms de schrik op het lijf. Maar Papa Evrard weet wat zweefvliegen is en leert het zijn jongens heel kundig.

— Heel de gamma van acrobatieën kun je uitvoeren met je stuurknuppel, binnen een cirkel niet groter dan een serviettering. Het is dus onnodig er aan te duwen of te trekken alsof je het hele toestel wou uit mekaar halen!

Dat is Wim's eerste les. Hij knikt «ja» en «neen» en denkt dat hij het begrepen heeft.

Daarna moet Wim plaats nemen in de pilootzetel. Aan de andere kant van het

veld, merkt hij een camion die het zweefvliegtuig zal helpen opstijgen. De kabel met windas die van de camion naar het toestel loopt is strak gespannen op plotseling stijgt het vliegtuig naar omhoog. Wim heeft op slag alle lessen vergeten; hij hangt onderst boven in de lucht en heeft zich aan de stuurknuppel vastgeklemd. Gelukkig zit Papa Evrard achter hem die met een monkellochje het vliegtuig recht trekt en de kabel losgooit, want ze zijn op de gewenste hoogte gekomen.

— Wim, zet je oren open...

Wim neemt de stuurknuppel, zet zijn voeten op de pedalen en het toestel gehoorzaamt. Ze zweven in de kalme lucht. 't Lijkt wel of ze niet bewegen, maar de wind fluit zacht tegen de wanden van de romp en de wijzer van de snelheidsmeter wijst 80. Tachtig kilometer per uur en toch is het net alsof de «Schweizer» onbeweeglijk aan een draad in de lucht hangt.

Papa Evrard draait het toestel in de wind en landt zonder schokken of stoten,

gelijk een blad dat van de boom op een grasperk dwarrelt. De vlucht duurde van honderd twintig tot driehonderd seconden. Niet lang dus, maar lang genoeg om Wim te doen blakeren van geestdrift. Hij is dadelijk gereed om opnieuw op te stijgen.

De eerste vijftien vluchten wordt het zweefvliegtuig door een kabel en windas aan een camion gekoppeld en de hoogte in geslingerd, daarna volgen de vluchten waarbij het toestel door de camion een eind gesleept wordt en dan op eigen kracht stijgt. Het is Charron, de chef van de Nationale School voor Zweefvliegen, die het de jongens leert. Het opstijgen is minder bruusk en we gaan nu reeds hoger en mogen langer in de lucht blijven. Er is niet meer dan een kwartuur voorzien, maar Charron laat zich soms wel eens overhalen enkele minuten toemaakt te geven!

Wim staart net als Papa Evrard naar de hemel om de cumuluswolken te ontdekken.

«Haha, ginds zal ik wel een lekker windje vinden om hoger te stijgen», denkt hij en inderdaad schiet het zweefvliegtuig tot op een hoogte van vijftien honderd meter! Twee duizend uren vlucht staan er reeds op Wim's boekje...



in twee weken!

... en tussen vijftien honderd en twee duizend meter hoog voelt hij zich zo vrij en blij als een vogel. 't Kost altijd moeite Wim op tijd naar beneden te krijgen.

— Twee duizend meter? Mooi zo! Ik leg me lekker in de zetel en je mag doen wat je wil!

Voor de eerste keer mag Wim zijn toestel alleen besturen. Eerst doet hij het een beetje aarzelend, maar dan waagt hij reeds een S te maken... Oef... hij voelt dat het toestel zakt en kan niet meer opnieuw hoger geraken. Gelukkig zit de meester er nog bij om zijn fouten te verbeteren.

Wanneer ze weer beneden zijn, voelt Wim dat het niet lang meer zal duren vooraleer hij het alleen kan bolwerken.

Voor het eerst alleen

Twintig dagen oefent Wim nu reeds en de lijst van de afgelegde vluchten wordt steeds langer. Hij droomt er van eindelijk alleen te mogen opstijgen.

De volgende Zondag wordt er een « Grummau » op het vliegveld getrokken, de kabel wordt vastgemaakt en alles in gereedheid gebracht voor de start.

— Vooruit, Wim, ga maar alleen!

— Ik?

— Voor de drommel wie anders!

— Stijg hoog genoeg, richt je op de kerktoeren en vlieg zo mogelijk in rechte lijn. En maak geen stukken als je landt!

— Eindelijk is het lang verwachte ogenblik daar, maar hij voelt zich toch niet helemaal gerust. Maar kom, vijfhonderd meter rechte vlucht is immers niets! Een peulschilletje! Het zelfvertrouwen keert weer en meteen denkt onze beginnening dat hij heel de wereld zal verbazen met zijn vlucht!

Daar komt natuurlijk niets van, want hij is veel te zenuwachtig en de « Grummau » stijgt en daalt, schokt en stoot. Beneden kijkt iedereen naar de tribulaties van die eerste vlucht en Wim zucht en denkt dat hij geen tweede keer zal mogen proberen. Tot overmaat van de ramp komt hij ook nog met een schok op het vliegveld neer.

— Vooruit! Opnieuw en beter, hé!

Wim stijgt een tweede keer op en nu gaat het inderdaad beter. Tijdens zijn derde vlucht kan hij reeds een mooie S maken en neerkomen in een straal van vijftig meter en haalt zijn brevetten A en B. Wim is een koning te rijk!

Niets zo mooi en interessant als een zweefvliegtuig

— Ba, cinema, spreek er me niet over, zegt Wim misprijzend! Hoe is 't mogelijk in mufte zalen te gaan zitten als heel de vrije lucht je toelacht.

Wanneer hij enkele vrije dagen heeft fietst hij naar Gent, Grimbergen, Spa, Verviers, Antwerpen om te vliegen. Soms trekt hij ook met zijn rugzak terug naar Temploux om weer met zijn oude « Grummau » of « Schweizer » op te stijgen. Dan ziet hij ook zijn leermeesters en kameraden terug. Samen staren ze dan in de lucht, luisteren naar de speciale uitzendingen van de weerberichten voor zeilvliegers en zweven vrij en onbezorgd in de lucht.

Wim kan nu een heel uur in de lucht blijven, wat reeds prachtig is! Langzaam geraakt hij tot vijf uur en krijgt de brevetten C, D en ook brevet E dat zoveel als een ereteken is! Wie brevet E behaald heeft is geen beginnening meer; die spreekt van het isothermisch vlak, van cumulus, altocumulus, stratus, cirro-stratus en nog andere wolken alsof hij zijn hele leven niets anders gehoord of gezien had. De vriendschap met zovele jonge en ook oudere zeilvliegers (er zijn mensen van vijftig die er met enthousiasme aan meedoen) is hecht en eerlijk. Op de piloten van een vliegtuig met motoren, kijken ze even misprijzend neer als matrozen van een zeilschip op de maats van een stoomboot. Dat zijn immer geen echte vliegers en geen echte zeerobben!

★

Op school kijkt Wim af en toe even door het venster naar de lucht. Hij heeft reeds heimwee naar de volgende Zondag als hij weer de stuurknuppel zal omklemmen en de wind door zijn haar zal voelen, spelen.

— Dat is leven, denkt Wim, was het al maar Zondag...

Van 21 tot 29 juli worden te Temploux de dagen van het Zweefvliegtuig gehouden. Wedstrijden over lange afstand, hoogte- en snelheidsvluchten zullen betwist worden. Op die dagen is het ook mogelijk de luchtdoop te ontvangen! Hoeveel Kuifje's lezers dromen er niet van eens piloot te worden. Dat is nu een extrakans (om met vader en oudere broers) naar Temploux te rijden... om er te leren vliegen!





ONUITGEGEVEN
ROMAN DOOR
FRANCIS DIDELOT

De avonturen van DZIDZIRI

GEILLUSTREERD
DOOR
ALBERT WEINBERG



De Nordmandie des Aïrs is neergestort in het hart van Afrika. Dzidziri, een versteekeling, komt er levend af en slaagt er in, na veel avonturen, zijn vrienden uit de handen van de Zonen van de Krokodil te redden. Ze rijden per jeep naar de wrakstukken van het vliegtuig en ontmoeten twee personen van verdacht allooi. Alles wordt gereed gemaakt voor een buffeljacht...

NOMOGO NEEMT AFSCHIED

DZI, die diep in het kreupeelhout verborgen zat, slaakte een zucht van verlichting. De menselijke gestalte ginds, was de lucht ingeslingerd, neergesmaakt en door de vluchtende buffels vertrappt...

Naast zich hoorde Dzidziri iemand schaterlachen. Het was Nomogo-Kooso wiens gezicht straalde van tevredenheid.

— Het Leeuwte met de Vlamme Haren is slimmer dan Ngagi, de gorilla, zei hij.

Ook Laobé stak zijn hoofd uit de struiken en grinnikte vrolijk. DZI lei hem kameraadschappelijk de arm om de schouders.

— Je hebt geen schrik gehad, hé kroezelkop?

Laobé lachte en wees naar de bomen:

— Daar heb ik gezeten. Maar wat een kudde heb ik zien voorbijstulven! Wat een geweld! Ze maakten meer lawaai dan Kulumkulu, de god der fetichen, wanneer hij boos is...

Wat was er gebeurd? Sedert die ochtend hadden Dzidziri en zijn vrienden de karavaan gevolgd. Ze hadden de jachtvrienden heel nauwkeurig gevolgd en hadden gezien hoe prins Ephraïm zijn posten opstelde.

— Kijk, had Nomogo-Kooso toen gezegd, hij stelt je vriend, de mens-vogel, juist op in de wind van de kudde. De buffels zullen hem rieken en aanvalen...

— Dan mogen we geen tijd verliezen, had DZI geantwoord en met hout en lompen hadden ze toen een pop gemaakt en die opgesteld dicht bij de piloot. Toen hadden ze doodstil gewacht. Alles had zich afgespeeld zoals DZI en Nomogo voorzien hadden. Prins Ephraïm had de leider van de kudde gekwetst en met gewerschoten in de richting van Yves Larnaud gedreven...

DZI en Nomogo hadden toen door de grote pop de aandacht van de buffels afgeleid en niet de piloot werd in de lucht geslingerd en vertrappt maar wel de vogelschrik...

— Kom, zei Dzidziri en samen liepen ze naar Larnaud die verbaasd opkeek.

De jongen lei z'n vinger op de lippen:

— Stil! Ben je nu overtuigd, commandant?

— Hoe? Waarom?

— Heb je dan niet opgemerkt dat prins Ephraïm de buffels in uw richting heeft gedreven?

Larnaud bekeek zijn jonge

vriend en haalde de schouders op...

— Ja, ik geloof dat je gelijk hebt, DZI. De patroon ging niet af toen ik schoot.

DZI vertelde nu heel het gesprek dat hij de avond te voren afgeluisterd had en hoe ze de karavaan heel de weg gevolgd hadden.

— Dank je, DZI, je hebt m'n leven nogmaals gered. Die Ephraïm zal van me horen!

— Maar, we hebben geen bezien!

Larnaud aarzelde. Ze hoorden Ephraïm roepen en de zwarte verkenner naderden.

— Ik maak me uit de voeten, commandant. Tracht te weten te komen wat Ephraïm en die vetgans eigenlijk in het schild voeren.

Dzidziri verdween net op tijd. Hijgend kwam Ephraïm aangelopen:

— Je bent gaaf en gezond? Goddank! Ik dacht...

Op dit ogenblik klonk de stem van de dikke Domingo?

— Wel, hebben de buffels hem onschadelijk gemaakt?

— Hij is gelukkig gered! riep Ephraïm terug...

— Het scheelde geen haar, antwoordde Larnaud, die zijn gevoelens met moeite onderdrukte. Je geweer liet me in de steek!

— Dat is boffen! Ik heb nochtans gezien hoe de buffels je in de lucht zwierden, zei Domingo die intussen nader gekomen was.

— Dat schijnt je erg te vervelen, mijnheer Domingo!

— Gekheid, m'n beste Lar-

naud. Het jonge meisje kreeg tranen in de ogen en murmelde:

— Yves...

— Er scheelt Yves niets!

— En die twee schelmen, Ephraïm en Domingo zijn dus...

Ze balde de vuisten en DZI kon een glimlach niet onderdrukken toen hij antwoordde:

— Wat heb ik je gezegd?

Laat hen echter niets merken. De jongen zette zijn plan uiteen maar Sophie bezag hem boos:

— Veinzen ligt niet in m'n natuur!

— Het moet.

En het gelukte haar werkelijk te glimlachen tegen Ephraïm en te gekscheren met Domingo. Ze schenen zozeer het hart in over dit avontuur dat Sophie, en met haar ook Yves, begon te twijfelen aan een opzet. Was het misschien geen jachtongeluk zoals er meer gebeuren?

Mocht men Ephraïm verantwoordelijk stellen voor die slechte patroon en was het werkelijk zijn schuld dat die gewonde en razende buffel Larnaud's richting uit liep?

Dzidziri, die zijn ogen open

— Op de Luénia liggen mijn vrouwen en die zullen u vlug in de bewoonde wereld brengen, beloofde de prins.

— Uitstekend, knikte Yves.

— Waar is DZI? vroeg Sophie bezorgd. Ik hoop maar dat er hem niets overkomen is...

Ephraïm lachte cynisch toen hij antwoordde:

— Dat zou me erg verwonderen! Hij schijnt met de helm geboren en om hem te doden zou men hem ten minste op een kist dynamiet moeten zetten!

Ver was Dzidziri niet. Hij stond met Nomogo-Kooso te midden van een bosje doornstruiken met grote, gele bloemen.

— Leeuwte met de Vlamme Haren... je vertrekt... en ik Nomogo-Kooso ben droevig. Je bent dapper, je bent moediger dan de Zonen van de Leeuw, je hebt de Zonen van de Krokodil overwonnen en wij hebben het Heilig Eiland, dank zij jou hulp, kunnen overrompelen. We zullen dit nooit vergeten.

De tovenaars was ontroerd en ook DZI was onder de indruk. Hij had die oude Nomogo in z'n hart gesloten. Hij herinnerde zich zijn aankomst in het dorp van de Zonen van Simba en alles wat daarop gevolgd was. Hij wist wat een trouwe vriend en stevige hulp Nomogo voor hem was...

— Ik vind het zo jammer, fluisterde DZI...

Nomogo-Kooso zat op de grond en uit de zak die steeds aan zijn zijde bengelde en hem nooit verliet, haalde hij een handvol voorwerpen: klauwen, een been, de vleugel van een vogel, zaden, enz., enz.

— Denk je dat we hier op de vloemarkt staan, m'n beste?

Nomogo antwoordde niet. Hij bekeek zijn verzameling zonderlinge voorwerpen, de blauwe hemel en tekende lijnen in het zand. Eindelijk fluisterde hij:

— De gevaren zijn voor jou nog niet voorbij, Leeuwte. Pas goed op, hou je ogen open tijdens de weg die volgt... en neem dit hier...

Hij gaf DZI een amulet, een samengetrokken leeuwenpoot...

— Dit zal je beschermen waar je ook bent...

Ze omhelsden elkaar en dan vroeg DZI waar Laobé mocht zijn?

De kleine neger was nergens te vinden. Heel zeker hield hij zich ergens verborgen omdat hij opzag tegen de scheiding van z'n blanke vriend en zijn ontroering niet kon verbergen...

Dzidziri zette zich achter het stuur. Ephraïm bestuurde zelf de eerste en Domingo de tweede auto. De Oosterling wenkte met de arm en de karavaan zette zich in beweging. Geen kilometer hadden ze afgelegd of over de brouse dreunde de slag van een hevige ontploffing...



Vooruit, zei DZI, we hebben geen tijd te verliezen!

naud! Ik mag er niet aan denken... en zeggen dat ik je mijn beste geweer had gegeven. Een wapen dat me nog nooit in de steek liet, zei Ephraïm vlug.

— Des te beter voor u, antwoordde Larnaud.

De stemming was niet erg vriendelijk tijdens de terugkeer naar het kamp. DZI en zijn vrienden kwamen vóór de karavaan thuis en de jongen kon Sophie met enkele woorden op de hoogte brengen van de ge-

hield, had spoedig gemerkt dat zijn vijanden opnieuw terrein wonnen. Nu goed, hij zou wachten tot Ephraïm zijn ware inzichten nog eens bloot gaf...

De volgende morgen werd het kamp opgebroken en al het materiaal op de twee wagens van Ephraïm en de amphibie-jeep van Dzidziri geladen. Ze trokken naar het Oosten en zouden, ongeveer honderd kilometer verder, aan een grote stroom komen.

Toekomstige week:

DE STEM
VAN DE LEEUW

SOLDATEN VAN NAPOLEON

TEKST EN
TEKENINGEN

De samenzweerders hebben Hassan en Kaddoor in het gevang geworpen. Roestan redt onze vrienden. Samen zullen ze met de koets van de gendarmen trachten te vluchten...

door JACQUES
LAUDY

In de eerste morgenschemering duiken Hassan en Kaddoor plotseling op...



De gendarmen beven van schrik...



... en Roestan werpt hen een paar stenen op het hoofd.



Vooruit, jongens!

't Zou hier ongezond kunnen worden!



De paarden schieten vierkluwens de grote baan op...



Montbiden en zijn handlangers schrikken op bij dit gerucht en lopen naar het venster...

Verduiveld, wat is dat?

Je mannen werden neergeslagen!

De gevangenen zijn ontsnapt...



De koets is nu reeds ver weg...



Dank je, mijn beste Roestan, zonder jou zou het met ons amen en uit geweest zijn. Doch hoe kwam je het te weten?

Eén uur vóór de aanhouding van de samenzweerders maakte ik een praatje met de twee echte koetsiers. Ze stonden toen op het binnenplein en wachtten op bevelen. Toen de koets echter weg reed...



... zag ik, tot mijn grote verrassing, dat er twee andere gendarmen op de bok zaten. Met hun uniform was het ook niet in de haak en ik vertrouwde het spel niet... Ik sprong achter op de koets en kon het uithouden tot hier. Dank zij de...



... bevelen die Montbiden gaf, kon ik jullie kerker vinden. De vijl haalde ik uit de koffer van de koets. Het water, dat in de kelder stroomde, kwam uit een vijver in de nabijheid...

We moeten die bandieten klissen!

Ze zullen zich niet gemakkelijk laten vangen, maar ze zullen hun straf niet ontlopen!



(Wordt voortgezet)

ADMIRAAL EVERTSEN ZEILT TEGEN DE KAPERS UIT

W

IJ zijn in het jaar 1635. Veilig achter zijn wal van zandhills ligt Duiakerke, een nest van geduchte kapers. Een naam onder alle is de schrik van vredige vissers die, in vloten aangeengsloten, naar de visgronden uitzeilen: de naam Colaert, « capitan de capitanos ». Zijn Spaanse kraag is over de hele Noordzee een

teken van ramp en dood.

Omstreeks Half Oogst lagen de haringvloten van Enkhuizen, Goes en Rotterdam vreedzaam aan de netten, toen snedige fregatten aan de kim opdoken, en kogels schuimspattend te midden van de vissers insloegen.

« Colaert! Colaert is daar! » De naam werd huiverend gekreten van schip tot schip. « Colaert valt ons aan! »

De netten werden losgehakt, zeilen bijgezet om te vluchten; de moedigsten omklemde woedend hun dolken om de Duinkerke naar in zijn huid te snijden. Maar de buizen geraakten in een onontwarbare hoop vernepen. Geroep, gehuil, gevloek: het baatte tot niets. De takels haperden verward, de gebinten van de kleine scheepjes kraakten onder de druk, het water stroomde binnen...

Haastig bijgedraaid, waren de konvooschepen de kapers te gemoet gezeild. De een werd in brand geschoten, de andere op de vlucht gedreven; Colaert, zoals immer in onberispelijke Spaanse kraag, besprong met man en macht de ontredderde vloot. Tachtig buizen werden in de grond geboord, zes honderd vissers als gevangenen aan boord gehaald. Dan zetten de snelle fregatten alle zeilen bij, en spoedden naar hun nest achter de duinen terug.

Zes honderd vissers gevangen, zes honderd gezinnen in rouw... Het was een verpletterend bericht. Woedend van smart en wanhoop liep de vissersbevolking te hoop: vrouwen, kinderen en verwanten van de weggevoerden stormden de straten op, beschimpten de vlagofficieren, sloegen woest aan het plunderen.

Een vloot werd uitgerust. Aan Colaert's rooftochten zou eens voor goed een einde worden gesteld. Honderd koopvaarders en zeven en twintig oorlogsschepen had hij in zijn « loopbaan » buit gemaakt: nu zou zijn hoogmoed worden gebroken. Omstreeks half Februari lag Admiraal Evertsen met drie schepen onder kapiteins Joos Bankert, Jan Vlieger, gezegd Pottebreker, en Adriaan Gloeiende-oven, onder de Engelse kust vechtgered, op de uitkijk naar kapers. In de richting van de Vlaamse banken kruiste een vijfde schip onder Pieter Ita.

Daar geeft Evertsen, hoog gehelmd en de glimmende borstplaat aangespspt, het bevel het anker te lichten: drie Duinkerkers waren gemeld. Reeds galmden kanonschoten over 't water. Pieter Ita, alleen in een gevecht tegen de kapers gewikkeld, ging deze dadelijk te lijf, en richtte zijn boeg naar Colaert's admiraalschip. Intussen was Evertsen aangezeild. Met Pottebreker voorop, door Bankert en

Gloeiede-oven gevolgd, stuurde hij recht op Colaert af, en greep hem aan, de boegspriet in zijn want. Met de voorste stukken geschut doorzeefde de Zeeuwse admiraal de kaper. Colaert, vrezend dat de Zeeuwen zouden overspringen, riep tot zijn volk:

— Want doorhaken! Anker vieren!

Zware bijlen haakten in 't want, zodat het de boegspriet loste, meteen ratelden op de voorplecht de kettingen en de ankers plonsden in de stroming neer. Evertsen's vlaggeschip, welks ankerkettingen doorgeschoten waren, dreef machteloos voorbij.

Bankert, die in zijn kielzog voer, nam nu zijn plaats in, en legde zijn schip voor Colaert's boeg. Een donderend volle laag uit al zijn stukken schoot de romp van de Duinkerke admiraal tot splinters. Met slagzij kwam het schip ervan af, maar het zou geen volle laag meer overleven.

— Geeft U over, riep Bankert, uw schip is verloren!

Herkenbaar aan zijn zwarte puntbaard en hoge Spaanse kraag, beklom Colaert door zijn kapers omringd, de hellende voorplecht, en gilte:

— Wat biedt gij mij?

Rustig wedervoer Bankert:

— Ik vraag overgave, en biedt niets!

— Op belofte van lijfsbehoud geven wij

ons over, gilde de Duinkerker hoogmoedig terug, anders zinken wij met ons schip!

De Duinkerkers wierpen hun pistolen en hartvangers overboord, en sprongen van hun zinkend schip naar Bankert over, waar zij meteen in de ijzers werden geklonken.

Middelertijd hadden Pottebreker en Gloeiende-oven de tweede kaper aan boord gelegd. Het was de « Groene Draeck » onder bevel van Pieter Rombout. Keer op keer brulden de kartouwen, en joegen ijzeren kogels door romp en want; de « Groene Draeck » spuwde op zijn beurt vuur en vlam, en in de kruiddamp aan weerszijden lagen op de plechten roerloze pikbroeken die nooit meer zouden uitzeilen, en kreunende gewonden. Zinkend bij de voorplecht, van twee zijden tegelijk aangetast, moest de Duinkerker kwartier vragen, en op belofte van lijfshoud, gaf hij zich naar 't voorbeeld van Colaert, aan de Zeeuwen over. Grijnzend keek hij echter de derde kaper na, die, door Ita en Eversten aangevallen, dank zij een intredende windstilte werd gered. Terwijl de Zeeuwen met slappe zeilen op de stroming wegdreven, grepen de kapers naar hun riemen, en roeiden voor de neus van de Admiraal, uit het bereik van zijn kartouwen weg.

Met kronkelende wimpels aan de stengen zeilde Cornelis Evertsen Vlissingen binnen. Acht en veertig kloeke Zeeuwen waren in het gevecht gevallen, maar in zijn ruimen, in stevige ijzers geklonken, zaten meer dan twee honderd Duinkerke kapers, onder hen de beruchte Colaert, die nooit meer vreedzame vissers zou overvallen. Van de dankbare admiraliteit ontvingen de stoere kapiteins elk een gouden keten met de draagpenning.



De BEJAARDE GLOBE- TROTTERS

*vacantieverhaal
door
Gommaar
Timmermans*



En hier volgt dan weer een vertelsel, zoals alleen Gommaar Timmermans, de zoon van Félix Timmermans, die schrijven kan.

ALS met de eerste warme dagen van Mei de mensen 's avonds aan hun deur komen zitten om de voorbijgangers in 't oog te houden, was er ne groep duivenmelkers die over de zwingen en 't snot van hun duiven aan 't spreken waren.

Wanneer het gesprek op ne gegeven moment zo wat slabakte, maakte Neel Swinnen er gebruik van om zijn wordeke te placieren.

— Awel mannen, zei hij, ik ben nu ne vent van vanachter in de zestig, maar ik zou wel eens willen weten waarom dat mannen van onzen ouderdom in de congédagen den hof moeten om-doen of op de vest op een bank een pijp zitten smoren. Ik ben ekik dat goe muug, zo lijk nen ouwe pee-mijn dagen te slijten. Ik ben ekik van zins tijdens den congé dezen Zomer een stuk van de wereld te zien, en als er zijn die goesting mochten hebben of krijgen om met mij mee te voyageren, dan moeten ze het maar zeggen. Met hoe meer hoe liever! Daar wierd wat over geklapt en gelachen, maar verder niet meer aan gedacht.

Toen zij veertien dagen later weer 's avonds zaten te vertellen, werden zij gestoord door veel en hevig lawaai dat uit een zijstraat kwam. Iedereen zag met ogen lijk vraagtekens naar den hoek waarachter het geknal al maar door heviger werd.

En al waren het allemaal mannen van ouderdom, het moet gezegd dat er sommigen waren die hun klak al vaster op hunnen kop zetten en hun voeten terug in hun klonen of sloeffen staken, om het bij erger worden op ne loop te kunnen zetten.

Ineens kwam van achter den hoek nen auto gedraaid. Maar dat was nu genen gewonen gelijk gij er den dag van vandaag ziet rijden, neeje, het was er ene die ontsnapt was uit een oudheidkundig museum. Het koetswerk hing wel ne meter van grond, want de wielen waren zo groot als die van een charabang. Van voren zwingelde een draaier en denderden twee gearsten koplampen, die op de schuddende slijkweeters gevezen waren. De voorruit rinkinkelde, de deuren klapperden, de moteur knalde en de claxon begon dan nog te huilen lijk ne kleine met de kinkhoest. En achter een te klein stuur en een bos rem- en versnellingsknuppels, pronkte Neel als eigenaar!

Ieder voelde zijn haren te berge rijze als ze hem daar zo lijk een voorwereldlijke draak zagen komen aanrijden. Neel zwenkte naar den troep, nam zijnen draal te groot, reed den kant op, en nam de regenwaterbuis van een gevel mee; hij was hierdoor zo wat van zijn melk, nam daarom zijnen draal wat scherper, en reed over de klonen van Gust Sas, die er nog juist bijtijds zijn voeten kon uit trekken.

Ge kunt nu wel denken hoe dat dien aankoop beklapt bekeurd en besproken werd.

De Zondag daarop reed Neel met zijn maten heel de voormiddag rond het kerkplein om fatsoenlijk te leren sturen. Als het zover was, dat hij het verschil van de rem en het gaspedaal kende, wierd er een reis besproken. Ze zouden met gezessen vertrekken. Ze wisten alles, behalve naar waar te rijden. Dan zouden

ze zo maar op den wilden bof vertrekken. Als het nu zover was dat ze gingen starten, hadden ze onder hun gezessen genoeg reisgoed om nen wagon van den ijzererweg mee te vullen.

Van vijf uren 's morgens waren ze al in de weer om klaar te geraken. Om zes uur waren ze den contactsleutel kwijt.

Om zeven liep de voorband af.

Om acht uur begon de waterkoeling te lekken.

In alle geval, tegen den noon aan waren ze op weg. Eerst deden ze 'n ereronde op de markt. Die viel zo wat te wild uit, wat ze gaven Tinus Lek zijn patatfritkar nen deuk, dat zijne frutpot in het café daarover binnenrolde. Dan tuften ze den bareel over en op nen ommezien waren ze achter den draal van de grote baan verdwenen. De veldwachter liet ne zucht van verlichting, want van de veertig jaar dat hij in dienst was, had hij het nog nooit zo druk gehad als met Neel en zijn kalanten.

Na drie weken kreeg de veldwachter bericht dat hij den auto op het autokerkhof van Charleroi mocht komen halen. Als hij er mee terug kwam, had hij heel den uitleg bij hoe het met de reis verlopen was.

Eerst was de expeditie naar de zee gereden; maar terwijl ze aan 't pootje baden waren, was Jan Crol in een put geschoten en had zo lang onder water gezeten, dat hij na een half uur kunstmatige ademhaling, dagen lang in een pensioen moest blijven zitten bekomen.

Met gevejnen gingen ze verder naar de Grot van Han. Ze waren er nog geen dik kwartier binnen, of Janneken Tissu was al zo verloren gelopen als het maar zijn kon. Als de gardiens hem na drie dagen terugvonden, was hij er zo van onder de voeten, dat hij in een hotel nevens de grot aan de zorgen van een dorpsverpleegster werd overgelaten.

De kar en de vier man bolden voort naar Spa. Maar het ongeluk was nog niet van den kant, want als ze de gezondheidsbron bezochten, dronk Jan De Bie zoveel van het heilbrengend water om de zeneween aan zijn maag te genezen, dat ze hem met tien man naar de infirmerie hebben moeten dragen. Als hij zo wat bekomen was, had zijn vrouwen in dat water zo ne lelijke bots gekregen, dat hij persé daar wilde blijven om het aan de mensen af te raden!

Met drieën kwamen ze zonder ongelukken in Dinant aan. En als Rik Mans niet op een rots gekropen was, waar hij om gene waarom nog af kon, totdat ze er hem met nen schrik aanval en een brandladder afhaalden, dan zouden ze met gedrieën in plaats van getweën te St. Hubert zijn aangekomen.

Op een van de wandelingen in het bos pakte Lewie Laenen zo ne geweldigen schrik van een everzwijn, alsdat hij direkt naar een ligstoel in een tehuis voor geschokte zenuwen verhuisde.

Neel trok op zijnen alleen dan maar verder en als er onderwegen St. Hubert en Charleroi genen telefoonpaal had gestaan, dan had hij er zeker en vast niet tegen gereden, iets dat hij nu wel gedaan heeft. Daar had de reis dan een geforceerd einde genomen.

Eén voor één kwamen de vrienden naar het dorp afgezakt, met ieder een verhaal om van omver te vallen. Maar ze waren allemaal zo content over hun wedervaren, dat ze den kapotten auto gelijk naar een garage hebben gedaan om hem terug te laten oplappen om klaar te zijn voor den volgende congé.

DE TARTAARSE HELM

Lambik, Suske en Wiske wandelen naar het huis van Rabakol waar Lambik zo graag zou schermen met de kapitein...

Lambik komt met Suske en Wiske aan de woning van de capitano op het ogenblik dat de man met de groene mantel aanklopt



Wie daar?

Goed volk, signora! De capitano verwacht mij!



Een ogenblik, heer, ik ga even de sleutels halen...



Bij alle donderende donders! De man met de groene mantel in gezelschap van een stel rabauwen voor de deur van Rabakol. Dat is meer dan verdacht!



Flug, loop een straatje om... dring langs achter in het huis en ver Wittig de capitano. Ik voel die kerels even aan de tand



Hei daar, stel nachtrovers en beuzensnijders, wat voeren jullie uit?



Verduiveld, de kerel uit de herberg. Ga hem dadelijk te lijf. Ik draag zorg voor de huishoudster als ze opent!



Suske en Wiske hebben inmiddels hun opdracht uitgevoerd. Ze werden door de huishoudster langs de achterdeur binnengelaten en dadelijk naar de capitano gebracht



Vooruit, er op los! Die kerel slaapt, ofwel is hij zo benauwd dat hij niet eens zijn zwaard durft trekken!



Dat is een vergissing, heren!



Hier is mijn zwaard en jullie zullen er zo dadelijk van dichtbij kennis mee maken!



De man met de groene mantel was, ongeduldig geworden over het wegblijven van de huishoudster, intuisen over een muur geklauterd. Hij komt terecht in de hof van de capitano...





DE NIEUWE AVONTUREN VAN ALEX

HET VERVLOEKTE EILAND

Galo, Arbaces en hun handlangers wachten op het schip dat in de verte nadert en hen naar veiliger oorden zal brengen. Alex en Segabal vechten intussen hardnekkig...

Teksten en tekeningen

van J. Martin.

Plotseling snijdt een regen vlammeende pijlen het Romeins schip de pas af...



Verschrikt roeien de Romeinen terug, achteruit. De vuurpijlen blijven het schip bestoken...



De weg is vrij en langzaam nadert het vreemde schip de rotsen. Een sloep wordt uitgezef...



Ze hebben ons gezien! Ze komen ons halen!

Kom, welopen hent tegemoet...



Niet zo vlug, Arbaces! Jij hebt toch Segabal weggezonden wel, zorg jij er dus voor dat hij terugkomt!

Ba, zo'n kaffer!



De anderen zijn reeds in de sloep gestapt en een ongeduldige stem roept de twee achterblijvers...



Vooruit Galo, Arbaces! Duurt dat nog lang?

Nu ja, dan moeten we zonder Segabal gaan...

Niet ver vandaar kan Segabal eindelijk boven water geraken. Hij wil vluchten...



... maar Alex kan hem met een uiterste krachtsinspanning weerhouden. De strijd herbeginft...



Eindelijk kan Alex zijn tegenrever een krachtige slag toebrengen zodat deze laatste ineenzakt en...



... in 't water valt. Hij beweegt niet meer...



Wat was hoogtijd... ik kan niet meer!

Alex, ben je niet gewond?

Ho, daar zijn jullie! Kom dichtbij, hij kan geen kwaad meer...



We konden niet vroeger komen en...

Heeft geen belang meer... bekommer jullie om hem en verlaten we deze plaats...



De kleine groep stijgt de rotsen op. In de verte zeilt het machtige schip heel langzaam...



Zonderling! Ze schijnen geen lust te hebben de kust te verlaten. Wat voeren die kreels in het schild?



De zon komt terug door de wolken en het geheimzinnige schip ligt stil op de golven...



De KUIFJE's BON



TOEN ik nog een kleine jongen was, vertelde een vriend me dat men in Italië macaronivelden bebouwde. Ik geloofde het, en waarschijnlijk heeft mijn vriend toen in zijn vuist gelachen om m'n goedgelovigheid. Sedertdien heb ik geleerd dat de macaroni van tarwe gemaakt wordt.

Om er het fijne van te weten ben ik naar Toselli gegaan. Ik vroeg m'n gids:

— Wat doet men om bloem te veranderen in macaroni?

— Niet zo vlug, beste vriend! Je vergeet bovendien het voornaamste. Je zou beter vragen: Hoe maakt men bloem van het graan?

— Net zoals voor het brood, denk ik...

— Neen! Het maken van de bloem bestemd voor macaronideeg is heel wat delicaat. Het graan wordt op de zolder van de fabriek uitgeschud en daalt nu traspgevijs naar beneden. Intussen wordt het vijfmaal gezuiverd en gereinigd van alle vreemde elementen die in het graan zitten. Eindelijk wordt het tweemaal gewassen en gespoeld en met hete lucht gedroogd.

— Dan wordt het graan gemalen?

— Neen, nog niet! Ieder graantje zit in een vliesje en dat wordt nu door wrijving en borsteling verwijderd. Nu hebben we pas het zuivere graan.

— En dan?

— Om het graan te malen, wordt het weer naar boven gebracht en nu loopt het van boven naar beneden in hermetisch gesloten apparaten die gecontroleerd kunnen worden door glasramen. In deze machines geschiedt het fijnstampen, het mangelen, het builen, het zeven. Dit griesmeel wordt nu met water gemengd en automatisch gekneet door twee stalen wielen.



— Dat is niet zo moeilijk!

— Het principe is inderdaad eenvoudig! De nodige aandacht en de grootste zorg besteden aan iedere operatie, dat is moeilijker en het is precies dat wat Toselli doet!

Hydraulische persen duwen de deeg dan in bronzen vormen om macaroni, spaghetti, engelenhaar, enz. te bekomen. Er is ook een deeg die door twee reeksen cylinders, die dichter en dichter bij mekaar komen, gestuwd wordt. De deegbladeren worden dan gesneden en men heeft noedels.

Dan worden al de deegwaren gedroogd en dat is een kunststuk. Indien men de deegwaren wil drogen, zonder dat ze uitdrogen en brokkelig worden, moeten lucht en warmte in juiste mate aangevoerd worden.

— Dan volgt de automatische verpakking...

— Oef! Wat heb ik veel geleerd bij Toselli. Hartelijk dank, mijnheer, en tot weerziens, want ik zal nog wel eens langs komen bij gelegenheid!

★

GESCHENKENLIJST

1. Vijf reeksen van 40 vignetten «Reinaert de Vos», per reeks: 50 punten. — 2. Afdrukplaatjes KUIFJE, boekje «A», 15 figuren: 50 punten. — 3. Afdrukplaatjes KUIFJE, idem, boekje «B», 22 figuren: 60 punten. — 4. Twee reeksen van vijf kleurprentkaarten, getekend door Hergé, per reeks: 70 punten. — 5. Omslag speciaal schrijfpapier van KUIFJE: 80 punten. — 6. Mooie KUIFJE's wimpels voor fiets, auto, ped of auto: 100 punten. — 7. Portefeuille KUIFJE: 200 punten. — 8. KUIFJE's puzzle in hout, getekend door Hergé: 350 punten. — 9. KUIFJE's puzzle (groot model), in hout, getekend door Hergé: 500 punten. — 10. Blokjesspel KUIFJE, creatie van Hergé: 500 punten.

NAMEN DIE JE MOET ONTHOUDEN!

VICTORIA — MATERNE — PALMAFINA
TOSELLI — HEUDEBERT

De avonturen van Kwik en Flupke VAKANTIE



KRIJGSLISTEN

WIE het leven van de dieren bestudeert, zal vlug merken dat het een voortdurende strijd is. De vogels, de vissen, de zoogdieren en de insecten kampen zonder verpozen voor hun bestaan. De zwakke wordt steeds door de sterke opgegeten en deze op zijn beurt door een nog sterkere. De strijd die de insecten onderling voeren is wreed en meedogenloos en de middelen en de list die ze aanwenden ter verdediging of aanval, slaan ons dikwijls met verstomming.

ZE HOUDEN ZICH DOOD

De Spaanse vlieg bv., met een glanzend groen lijf, weet dat haar vijanden alleen levende prooien verorberen en dode laten liggen. Komt de vijand dus te dicht, dan houdt ze zich dood. Ze laat zich op de rug vallen en blijft onbeweeglijk tot het gevaar voorbij is. Nu is deze vlieg ook weer geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, want zij bevat het zeer giftige kantharidine. Op een hagedis werkt het als vitriool en hij laat zijn vlieg gauw los. Maar egels, kippen en padden bv. storen er zich niet aan. De lieveheerbeestjes, soms zo mooi van kleur, spuiten een kwalijk riekend vocht naar hun vijanden en blijven hierdoor dikwijls gespaard.

DE BOMBARDEERKEVERS (Bruchinus)

Zij leven in groepjes onder stenen en tussen boomwortels en om zich te verdedigen maken ze een geruis met hun spits achterlijf, waarbij een kwalijke reuk wordt verspreid. Wanneer men een dergelijke kever in een flesje wijngeest gooit, hoort men duidelijk het sissend geluid. Heeft de bombardeerkever al zijn kruit verschooten, dan legt hij zich afgemat neer. De Carabus-soorten (zandloopkevers, goudgroene-loopkever en nog andere), hebben soms wel zin in een bombardeerkever, maar wanneer deze laatste zijn geschut in werking brengt, kiest de andere het hazenpad.

EEN BEEN AFZETTEN IS NIET ZO ERG...

Sommige dieren zijn zo gebouwd dat ze, wanneer de nood dringt, een ledemaat kunnen afzetten. Pak een hagedis bij de staart en je houdt hem in de hand, terwijl de rest van de hagedis vlucht. Die staart komt er wel opnieuw bij. Een kreeft gooit een schaar overboord als 't niet anders kan. De sprinkhaan zet zich een been af en is de gaten uit.

Hoe dit mogelijk is? Wel, de spieren trekken zich samen en breken het been op de zwakste plaats. Het afzetten van ledematen is dus een verdedigingsmiddel.

OM NIET GEZIEN TE WORDEN...

Er zijn insecten die er een zeer geraffineerd verdedigingssysteem op nahouden; ze nemen de vorm en de kleur aan van hun omgeving en zelfs het uitzicht van een ander dier. De mantis bv., een soort sprinkhaan, strekt de kop en heft de voorpoten omhoog, deze houding wordt met een biddende gestalte vergeleken, en heeft aanleiding gegeven tot talrijke legenden. In werkelijkheid is het een aanvalshouding en kan ze zo urenlang haar prooi beloeven. Haar groene kleur en onbeweeglijkheid verschalkt echter ook haar vijanden. Ze gaan naast haar voorbij zonder de biddende mantis op te merken. De rups, urapteryx geheten, die in de vlierbomen

leeft, hangt zich met de kop aan een tak, zodat ze gelijkt op een stukje droog hout. Een Amerikaanse vlinder, de leptalide, hooft haar soortgenoot, de heliconie, die giftig is en daardoor met rust gelaten wordt, zo goed na, dat de vogels haar angstvallig uit de weg gaan in de waan dat zij de giftige heliconie is.

DE ICHNEUMON EN DE EGYPTISCHE FABEL

De ichneumon is een insect dat zijn naam dankt aan de Egyptische fabel volgens de welke de ichneumon, een soort marter, krokodilleneieren zou eten en in het lijf van de krokodil zou kruipen om zijn ingewanden uit te eten. De insecten werden pas in 1914 door een Duits natuurkundige ontdekt en hij gaf ze deze naam, omdat ze hun eieren, met behulp van hun legboor, onder de huid van de rupsen leggen. De hele operatie duurt slechts een ogenblik. De larven eten de levende prooi tot ze volwassen zijn.

De bijenstaat, waarvan het hoofd een koningin is, heeft ook zijn soldaten en deze gaan op strooptocht. Ze steken de rupsen vlak in de hersenen, zodat ze verlamd zijn en slepen dan de levende prooi mee naar huis. De bij is voortziend, ze weet dat de rups na een tijd uit haar verdoving zal ontwaken en dan alle pogingen zal aanwenden om te ontsnappen. Tijdens deze pogingen zou ze de eieren kunnen breken en dat wil de bij nu niet hebben. Daarom hecht ze haar slachtoffer met een draad aan de zoldering van haar nest. Indien de rups zou schommelen en rukken om weg te geraken, schommelen de eieren wel, maar breken niet. Wanneer nu de larve uit het ei kruipt, heeft de bij deze alleen nog maar op te peuzelen.

En zo zouden we nog vele voorbeelden van het geraffineerde krijgslisten van de insecten kunnen opsommen, maar dat is misschien voor een volgende maal.

Victoria presenteert CHOKO Het Nikkertje

Enkele ogenblikken later...



Onze vrienden zijn nauwelijks op de ladder, als de kannibalen reeds daar zijn



(Wordt voortgezet.)





SPOORWEG-PIRATEN

De speciale trein, die de kroonjuwelen van Ravonnië van Londen naar Liverpool zou brengen, verdween op geheimzinnige wijze. Sexton Blake krijgt opdracht de zaak op te helderen...

Ja, mijnheer, het is onbegrijpelijk maar het is zo. De trein verliet het station van Londen om 1 u. 35 en heeft het seinhuisje op vijf mijl van de stad gelegen, niet bereikt!

Wel, Tinker, we zullen de spoorlijn te voet volgen en kijken of we geen enkele aanduiding vinden...

TERWIJL
SEXTON
EN
TINKER
MET
HET
ONDERZOEK
BEGINNEN,
ZIJN
DE
BANDIETEN
AAN
DE
VERLATEN
STEENGROEVE
GEKOMEN...



Met de hulp van zuurstof-acetyleen maken de bandieten een opening in de gepantserde wagon...

En enkele minuten later hebben ze de fabelachtige schat!

Blackie, die kistjes hadden we zelf moeten in handen krijgen!

Dat behoort niet meer tot onze bezigheden, Doyle, wij zijn spoorwegpiraten, maar geen juwelendieven!



De steengroeve is diep en op sommige plaatsen staat het water honderd voet...

Geen mens komt hier ooit de speciale trein zoeken!



O.K. !
Laat los !



Een ogenblik later storten locomotief en tender in de diepte. Het zwarte water kookt er van...



Niet lang nadien volgt de grote, gepantserde wagon, die de kroonjuwelen naar Liverpool zou brengen, dezelfde weg...

(Wordt voortgezet.)

De GIEREN der ZEE

Michael Balestra, de oom van Mark, werd ontvoerd door de « Zwarte Gieren ». Mark, Denis en Jan, een « Ridder van het Geluk », vertrekken om hem in de woestijn te zoeken. Op zeker ogenblik worden ze door Arabieren omsingeld...

De Arabieren, die onze vrienden omsingeld hebben, zijn echter geen « Zwarte Gieren », doch eenvoudig Bedoeïenen van de Affitstam, in oorlog met de stam van Nasiah. Ze hebben het dorp van hun vijanden in brand gestoken...



Tast die kerels af! Hebben ze wapens? Geld?

Twee karabijnen en twee uurwerken!

Gief hier!

Een ruiter komt in volle galop naar de Bedoeïenen en roept luidkeels...



Wat schreeuwt die man?

Dat er een groep Nasiah's deze kant uitkomt!

Hij vergist zich! Dat zijn onze vrienden, ze komen ons redden!



Gaat het, Mark?

Ik verkies een paard! Jij hebt alle geluk!...



In een oogwenk hebben de Arabieren onze vrienden op hun rijdieren gebonden en stuiven hals over kop de woestijn in...



Mark en Jan zijn vastgebonden op de rug van een kameel. Op het gepaste ogenblik kan Mark zijn vriend losmaken. Jan laat zich onder het dier glijden...



Bij het krieken van de dag komen de Arabieren in de oase van Arfa. Ze slaan er hun tenten op en halen eten voor de dieren...

Mark en Denis worden vrijgelaten!

Waar zouden ze ook kunnen vluchten? Te voet door de woestijn is immers onmogelijk!



Kijk eens naar die ouwe kar ginds!

Aimachtig!... Indien we nu eens benzine hadden!



Er is benzine in de reservoir!... Kun je sturen?...

O ja, laatst ben ik nog recht tegen een muur gereden... Maar in het midden van de woestijn kunnen we moeilijk ergens op rijden!



De twee jongens bekijken de ouwe kar, die daar op geheimzinnige wijze terecht gekomen is, opletterend...

MONSIEUR VINCENT

Vincent verneemt dat het dorp Châtillon geen pastoor heeft en hij gaat er naar toe zonder zijn meester, Mr. de Gondi, hiervan op de hoogte te brengen. Hij wordt in het dorp zeer slecht ontvangen...

TEKST EN TEKENINGEN

VAN RAYMOND REDING

Wat is er gaande? Wat wens je?

Ik ben de nieuwe pastoor van de parochie. De geest die hier heerst is niet al te best, want bij het zien van mijn klederen werden alle deuren gesloten. Ik was dus zo vrij bij u aan te kloppen.

Mijnheer, ik ben protestant en mijn knechten eveneens. Dat verklaart misschien de woede van Bertrand. Neem het hem niet kwalijk. Al zijn protestanten en katholieken het niet eens over alle punten van de godsdienst, wij beoefenen toch alle twee de christelijke liefdadigheid...

De woorden van z'n gastheer ontroeren hem. Vincent is begrijpend en inschikkelijk voor de mensen die een ander geloof belijden. Z'n taak is niet gemakkelijk. Hij moet van vooraf beginnen en geeft daarom les aan de kinderen. Weldra kon hij er enkele bekeren...

Langzamerhand komen er meer en meer mensen naar zijn sermoenen luisteren. Het zijn echter steeds de armen. De rijken houden zich afzijdig en bekommeren zich niet om de woorden van de priester...

Op een Zondag...

Kijk eens! De kerk is waarachtig te klein voor al dat gepeupel!

Wat mag hij hun toch wel vertellen? Men zou zeggen dat ze zijn woorden letterlijk drinken!

Ik zou eens willen gaan luisteren. Het moet een komieke pastoor zijn die hier iets te zeggen heeft!

We kunnen toch niet tussen dat uitschot gaan zitten!

Toch gingen de twee dames binnen. Ze waren te nieuwsgierig! Ook zij luisterden aandachtig naar de woorden van de priester. Zij waren diep onder de indruk en voelden zich ontroerd... Toen de priester die avond naar huis ging...

Monsieur Vincent, twee dames wensen je te spreken...

Wij willen u helpen! God schonk ons vele rijkdommen en wij willen ze gebruiken om de nood, waarvan u sprak, te helpen lenigen...

Het gebaar van de twee dames wekte heel wat beroering! Iedereen wou nu « zijn armen » hebben en de rijken staken elkaar de loef af in het uitdelen van aalmoezen. Vincent werd ongerust...

Daarom riep hij al de edele dames uit de omtrek samen en gaf hun onomwonden zijn mening te kennen:

Ik twijfel er niet aan dat uw bedoelingen eerlijk zijn, maar ik wil u toch ter overweging geven, dat Christus geen barmhartigheid predikte opdat sommige rijken het aalmoezen uitdelen tot een spel, tot een amusement zouden maken! Ik vrees inderdaad dat sommigen onder u barmhartig zijn omdat hun naam op ieders lippen zou liggen en...

Doch de dames kregen de tijd niet hun verontwaardiging te luchten, want een bode kwam, heel onverwacht, een vreselijk nieuws met...

Monsieur Vincent! De pest! De pest is uitgebroken!

Zijn LAATSTE BUFFEL- JACHT

Door E.P. A. TAVERNIER



WE waren nog ver van de plaats waar, volgens de zwarten, veel buffels te vinden waren, toen we plots opgeschrikt werden door een hevige gestamp en gekraak in de baka naast ons. Het was als een orkaan die losbrak. We hoorden een kudde wegvlugten. Een neger klom vlug in een boom en zei dat het opgeschrikte paardsantilopen waren. Karel gromde tussen zijn tanden:

— Wat voor jagers zijn jullie wel? Dat had je ons wel wat vroeger kunnen zeggen.

Dat ware inderdaad een mooie jachtpartij geweest, want die antilopen kunnen zo groot worden als een muilezel, en het vlees is ook veel fijner dan dat van de buffel. Ik vroeg of we niet liever de antilopen zouden volgen, doch Karel wou eerst zijn honderdste buffel hebben.

Het duurde nog een heel tijdje voor we aan de volgende grasvlakte kwamen, en wat ik toen te zien kreeg is me altijd bijgebleven.

Zo ver we zien konden, stonden overal buffels en paardsantilopen. Het was als vee in een weide bij ons. Hier een groepje van vier; daar een kudde van wel vijftig stuks. Wat verder, een troep statige antilopen. Karel was niet meer te houden:

— En zeggen dat ik soms honderd kilometer ver gereden ben om buffels te vinden, terwijl er hier zoveel zijn, fluisterde hij.

Op vijftig meter van ons af stond een grote kudde buffels. De dieren schenen ons nog niet eens opgemerkt te hebben. We trokken ons voorzichtig in de hoge baka terug om te beraadslagen.

— We nemen die kudde, zei Karel, want er zijn kalfjes bij. Ik begreep hem eerst niet goed, doch hij legde me uit, dat een kudde met kalfjes de schoonste en gemakkelijkste jacht biedt:

— De kalfjes lopen hier en daar rond, en verwijderen zich van de kudde. Doch de kudde zal nooit op de vlucht slaan vooraleer alle kalfjes terug tussen de grote dieren gekomen zijn. We hebben dus al de tijd om de grootste dieren uit te zoeken, zelfs nadat we reeds eenmaal geschoten hebben. Zie, ze staan allen met de koppen naar hiertoe gekeerd. Dus mogen we van hieruit niet schieten, want eens dat ze aan de haal gaan, lopen ze in de richting waarin ze gekeerd staan, en dan krijg je de hele rommel op het lijf.

We besloten dus samen te blijven om niet op elkaar te schieten, en zo bekropen we de kudde, die nog rustig te grazen stond. Toen we ze in de flank hadden, fluisterde Karel:

— Ik neem de kolos daar voor mijn rekening. Neem jij die van links.

We legden aan en vuurden samen. De buffel van Karel viel als een blok neer. Die van mij had juist de kop gedraaid toen

ik schoot, zodat de kogel enkel de linkerhoorn afrukte. Hij sprong omhoog lijk een paard dat steigert wipte dan drie- viermaal heen en weer, en bleef grommend staan, zodat ik de gelegenheid had opnieuw te vuren. Ditmaal sloeg de kogel in op de goede plaats, en het dier plofte neer. Intussen waren alle buffelkoelen onrustig aan het rondlopen om naar hun kalfjes te zoeken. Die kwamen van alle kanten aangesprongen, en werden door de buffels midden in de kud-



de genomen, en dan ging het in stormloop vooruit. Karel schoot nog in de kudde, en een grote stier viel neer.

Ook mijn derde schot legde een buffelkoe neer, doch toen was 't ult, want de dieren waren reeds te ver. Toen we opstonden was heel de vlakte als leeggevaagd. Geen enkel dier meer te bespeuren.

— Nu kan ik met verlof gaan, juichte Karel. Ik heb mijn woord gehouden.

Doch nauwelijks had hij dat gezegd, toen zijn laatste buffel omhoogrees en naar hem toeliep. Vlagger dan ik het had kunnen denken, had ik aangelegd en schoot. De buffel maakte een zwenking op enkele passen van Karel, die aan de grond genageld bleef staan, en vluchtte dan naar de baka toe. Ik schoot nog eens, doch miste, en het dier verdween.

Opgelucht riep ik:

— Het vel van de beer niet verkopen vooraleer je hem geschoten hebt, Karel.

Hij had echter geen lust tot schertsen en antwoordde:

— Dank je, Bert, want zonder jou was mijn eigen vel verkocht...

De andere dieren waren gelukkig onschadelijk gemaakt. Weer stuurden we om dragers naar het dorp. Ik wou hiermee de jacht besluiten, doch Karel wilde er niet van horen:

— Ik wil dat beest zijn grap betaald zetten, zei hij, en begon in de richting te gaan waarin de buffel verdwenen was.

Mijn boy smeekte:

— Blanke, niet doen, de buffel zal je doden.

Hij had gelijk, want een gekwetste buffel is het verraderlijkste dier dat bestaat. Doch Karel was koppig:

— Ik moet hem hebben, anders keer ik niet naar huis terug, riep hij.

Dus ging ik ook mee, want opgehitst als hij nu was, zou hij dwaasheden uithalen. We drongen in de baka door, het geweer in de aanslag. Overal zagen we bloedsporen, tot op een zeker ogenblik een ander buffelspoor het eerste kruiste. Hier was plots geen bloed meer te zien. Karel zei dat hij het ene en ik het andere spoor zou volgen. Ik was echter nog geen twintig stappen ver, toen ik een gekraak van bakastengels hoorde, daarop een schot en... een schreeuw om hulp.

Ik dacht aan geen gevaar meer, doch liep zo rap als ik kon terug naar de plaats, waar Karel moest zijn. Ik zag hem op de bulk liggen, terwijl een grote buffel hem probeerde om te gooien en hem op de horens te nemen. Karel hield zich aan de bakastengels zo dicht mogelijk bij de grond, want hij wist dat het met hem gedaan was, zo hij losliet. Het woedende dier begon hem nu met zijn hoeven te bewerken. Ik legde aan en schoot het dier langs de wervelkolon, om zeker Karel niet te treffen. De buffel week achteruit, en Karel sprong recht. Dat was zijn ongeluk want het volgende ogenblik zag ik hem in de lucht zwieren. Ik wist niet meer wat gebeurde. Ik zag nog vaag iets voorbijschieten, en dan Karel vol bloed, en naast hem de buffel met een lans dwars door de hals en een in het hart. Het was mijn goeie boy die zijn leven gewaagd had om dat van mijn vriend te redden. Karel was buiten kennis. Heel zijn dij was opengescheurd. De hoorn van het dier was echter op het heupbeen blijven steken. Ik dacht aan geen buffels meer. We maakten draagbaar met wat takken en een regenmantel, en droegen Karel naar het dorp, na zijn wonden zo goed mogelijk verbonden te hebben.

Toen we bij de wagen kwamen, lag Karel te kreunen. Op de terugreis begon hij te ijlen en riep aldoor:

— Ik moet hem hebben, 't is mijn honderdste... mijn laatste.

Twee dagen daarna werd hij met het vliegtuig naar België overgebracht, waar hij, na acht maanden, dank zij zijn sterk gestel en zijn goed geneesvlees, weer herstelde. Ik kreeg een brief van hem waarin hij me meldde dat alles goed ging, doch dat hij zou hinken, en, besloot hij: « Het zal wel mijn laatste buffel zijn ».



Het GEHEIM van de GROTE PYRAMIDE

TEKST EN TEKENINGEN DOOR EDGARD-P. JACOBS



Mortimer zag twee schaduwen verdwijnen in de mastaba en volgde hen. Op een gegeven ogenblik geraakt hij het spoor bijster en besluit buiten op hen te wachten. Het duurt niet lang of Olrik en Sharkey komen te voorschijn. Mortimer zit hen achterna, doch struikelt over een man...

Mortimer bekommert zich niet meer om de vluchtelingen, die nu toch reeds ver zijn. Hij trekt Abbas overeind en schudt hem door elkaar...

Wel, wat doe jij hier? Je bespiedt me, nietwaar? Antwoord!



Heb medelijden, Effendi. Ik heb niets misdaan, ik zal u alles uitleggen!

Schiet dan op en geen smoesjes, hé!



Toen ik van het dorp terug kwam Effendi, was ik moe. Ik heb me hier te slapen gelegd...

Zo zo... Je hebt geen twee mannen gezien die in de mastaba afdaalden?



Ik heb niemand gezien, Effendi. Ik heb geslapen!

Je liegt, kerel! Maak dat je wegkomt, maar pas op, ik hou je in 't oog!



Terwijl professor Mortimer terug naar Mena House stapt, vliegt een zwarte Lincoln in razende vaart over de baan van Gizeh...



Mortimer denkt aan de gebeurtenissen van de laatste dagen

Abbas heeft me natuurlijk iets voorgelogen. Het zou waarlijk heel zonderling zijn, moest hij daar toevallig gelegen hebben om mede de weg te versperren zodat ik die twee schurken niet kon volgen! Sharkey speelt dus onder een hoedje met Olrik. Dit laat veronderstellen dat ook Dr. Grossgrabenstein een lelijke rol zou spelen in deze zaak. Maar neen, dat is absurd!



Het morgenrood kleurt reeds de pyramiden als Mortimer in zijn kamer komt



Nasir! Ben je reeds wakker?

Ik heb de hele nacht op je gewacht, Sahib

Ha! Iets speciaals?

Ja, en het is daarom dat ik zo ongerust was!



Gisteravond wandelde ik door de tuin en hoorde plotseling twee stemmen vanuit het struikgewas komen. Ik herkende een stem en sloop omzichtig nader. Daar zag ik een boy van het hotel, wiens gezicht ik niet kon onderscheiden, in gesprek met Razul, de bezendjas!

Zo... en wat zeiden ze?



De bezendjas sprak zo luid, dat ik duidelijk verstond: "Die ouwe met z'n baard loopt ons in de weg. Het is tijd dat..." Toen hoorden beiden een gerucht en liepen verschrikt uiteen...

En dan?



Weet je nog waar precies?

Op de hoek van de Sharia-El-Gizeh en de Sharia Ebn Bakil

Wat zeg je? De Ebn Bakilstraat?



Ik volgde Razul en stapte met hem in de autobus naar Kaïro. Hij was echter geweldig op zijn hoede, want onderweg sprong hij af. Ik volgde zijn voorbeeld en zag hem de laan overlopen. Dan verdween hij plotseling...



Nasir, dat wordt ernstig! Olrik, Sharkey en de bezendjas zijn naar Dr. Grossgrabenstein gegaan. Ze beramen een aanslag... Begrijp je waarom "die ouwe met de baard" te lastig werd. Ik moet hem absoluut verwittigen. Het is nog vroeg, maar ik telefoneer!



Enkele ogenblikken later...

Hier professor Mortimer. Geef me Dr. Grossgrabenstein; het is heel dringend!

